



## Jasper Heijting - *Gepleegd*

Jasper wordt op jonge leeftijd uit huis geplaatst, omdat het voor hem thuis niet veilig is. Na een kort verblijf in een kindertehuis, wordt hij bij een gereformeerd gezin op de Veluwe geplaatst. Hij is daar veertien jaar lang het slachtoffer van geestelijke en lichamelijke mishandeling, terwijl Jeugdzorg weigert in te grijpen.

Tobi Vroegh presenteert met trots het boek *Gepleegd*, het helaas waargebeurde verhaal van Jasper Heijting. Deze titel leest gemakkelijk, maar is zware kost. De huidige directeur van Jeugdzorg Nederland, die toch wel wat gewend is, moest het boek een paar keer wegleggen.

Jasper, inmiddels eind 50, kreeg twee jaar geleden de kans om zijn hartverscheurende verhaal te doen. De Commissie De Winter – de landelijke Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg – deed onderzoek naar deze misstanden. De gesprekken waren voor Jasper de aanleiding om zijn verhaal op te schrijven en uit te laten geven.

Inmiddels heeft Jasper officieel excuses en erkenning ontvangen van Jeugdzorg Nederland en de overheid. Die brieven staan ook in het boek. Met dit boek zoekt Jasper ook erkenning van de lezer en wil hij voorkomen dat zoiets ooit nog kan gebeuren.

Lees meer en bestel *Gepleegd* vooruit op de website van Uitgeverij Tobi Vroegh.

<https://tobivroegh.nl/product/gepleegd/>

€ 17,50